

Een leven lang gezorgd. Dit zorgen voor gaf je leven zin en betekenis.  
Je kon niet rusten zolang niet gedaan was wat gedaan kon worden.

Bij het wegvallen van Pap zo'n 10 jaar geleden verloor je veel meer dan alleen je echtgenoot en maatje.  
Langzaam maar zeker verloor je grip op het leven, je herinneringen en je levenslust.

Na een aantal jaren liefdevol verzorgd te zijn in het zorgcentrum St. Jozef heb je eindelijk rust gevonden.  
Wij danken alle lieve mensen die voor Mam hebben gezorgd in haar hulpbehoevende jaren.

Mam, je hebt ons laten zien wat de deugd van zorgzaamheid is. Je hebt ons waarden meegegeven die wij  
weer overdragen aan onze kinderen en de mensen om ons heen. Lieve mam, rust zacht. In ons leef je verder.



## Door van der Koelen - Vaes

weduwe van

**Frits van der Koelen**

\* Roggel, 8 februari 1932

† Meijel, 5 januari 2019

New Zealand : Mieke en Ronald van Drunen - van der Koelen  
*Erwin en Luci*  
*Martha en Michael*

New Zealand : Jac † en Lynda van der Koelen - Wagg  
*Jac Andrew †*

New Zealand : Tony en Jennie van der Koelen - Kaye-Wood

Enschede : Ruud van der Koelen en Siebrig van Heel  
*Veerle, Tjibbe*

Familie Vaes  
Familie van der Koelen

Correspondentieadres:

Ruud van der Koelen

Pyrmontstraat 6, 7513 BP Enschede

De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 11 januari om 14.00 uur in de aula  
van crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem.