

*Het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zei: "Ik ben zo moe."  
Op Eerste kerstdag was je  
aan je laatste beetje toe.*

*Rustig en eenvoudig leefde je,  
rustig ben je ingeslapen.  
Ons verstand zegt dat het goed is,  
maar in onze ogen blinkt een traan.*

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft,  
delen wij u mede dat van ons is heengegaan

**Tinus Gielen**

weduwnaar van

**Toos Gielen - Loijen**

\* Nederweert, 5 november 1934

† Waalwijk, 25 december 2018

Drunen: Marion en Berni  
*Nigel, Floyd, Nadja*

Familie Gielen  
Familie Loijen

Familie Gielen  
Paulus Holtstraat 56, 6031 CS Nederweert.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 31 december om 13.30 uur in de  
St. Lambertuskerk aan de Kerkstraat te Nederweert, waarna de crematieplechtigheid  
zal plaatsvinden om 15.30 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,  
Kasteelweg 10 te Baexem.

Pap, opa is opgebaard in „Rouwcentrum van den Boom” O.L. Vrouwestraat 47 te Ospel.  
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op zondag 30 december van 19.00 uur - 20.00 uur.