

*In haar mooie tuin staan de bloemen kleurrijk te bloeien,
in haar bomen zitten de vogeltjes te fluiten.
Zachtjes werd het stil.*

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander, is op een stralende zomerdag van ons heengegaan mijn lieve vrouw onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Drientje Geraets - Mooren

* 5 april 1935

† 23 juni 2020

Draagster van de eremedaille in zilver van de Gregoriusvereniging

echtgenote van

Frits Geraets

- Kelpen-Oler, Henny en Paul Smeets - Geraets
Kim en Remco (Zweden)
Bram en Cindy
- Kelpen-Oler, Frits en Marian Geraets - Korsten
Roy en Rian
Claudia en Marcel
- Kelpen-Oler, André en Marlie Geraets - Verheggen
Sharon en Jur
Rick

Kelperveen 2, 6037 SG Kelpen-Oler

Drientje verblijft in het rouwcentrum Ospel, O.L. Vrouwenstraat 47 te Ospel, waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op vrijdag 26 juni van 18.30 tot 20.30 uur.

Wij hadden graag samen afscheid genomen, door de huidige omstandigheden doen wij dit in besloten kring. U kunt haar gedenken en een kaarsje branden en het afscheid volgen via <https://www.leonvanlier.nl/content/geraets/> op zaterdag 27 juni om 14.00 uur. Hier kunt u ook een persoonlijke condoleance achterlaten. Er is een Heilige mis in de St. Liduina kerk te Kelpen-Oler waarna we afscheid nemen in het crematorium te Baexem.

Drientje hield van bloemen maar een gift t.g.v. het Hospice in Weert zou zij zeer waarderen. U kunt uw gift overmaken op NL 20 RABO 0135711231 t.g.v. Stichting Eerbied voor het Leven, o.v.v. Drientje Geraets.

Een speciaal woord van dank aan de verzorgenden en vrijwilligers van het Franciscus Hospice te Weert, voor de liefdevolle zorg en aandacht waarmee zij Drientje hebben omringd.

